

Zo moe...

**Ik was echt zo moe,
mijn leeftijd niet genoeg,
voor het gewicht op mijn rug.**

**De wind aan de bomen,
de regen in het wolken,
ik loop over het brug.**

**Wat zie ik nu,
een stip in de hemel,
het beweegt, maar is ver weg.**

**Een engel komt naar me toe,
met angst ik sta vast,
terwijl ik wacht op de uitleg.**

**De engel vliegt voorbij,
met spoed zonder te stoppen,
alleen maar een kijkje in mijn ogen.**

**En in maar een second,
alle mijn problemen voel beter,
ik zie in ikzelf geen limiet van mijn vermogen.**

**Alles dat je hebt nodig,
je houdt binnen jezelf,
anderen mag jouw leven niet doen.**

**Weet je nog dat,
je bent echt speciaal,
een in een miljoen.**